

Het Kerstmannetje

KERSTNACHT!
SUSKE, WISKE, TANTE
SIDONIE EN LAMBIK
BEGEVEN ZICH VANDE
KERK NAAR HUIS



Zeg, Sidonieke, ik kom zelfens, verkleed
als kerstman, de kinderen verrassen.



Pas op, Suske! Lambik
heeft hier onder de sneeuw
een wolfjzer geled!



En als se nu braaf zijt,
komt zelfens het
kerstmannetje!



Nu zijn ze al in bed
en nos altijd geen
Lambik!



DES MORGENS.



W. VANDERSTEEN.

Kerstbijlage

VOOR DE

Limiejeugd

Kerstavond

DU

Suske en Wiske



SINT NICOLAAS

bij de LINIEKINDEREN

FEESTBIJLAGE

SINT NIKLAAS bij SUSKE en WISKE

